



SPACE FOR GRACE

Vergroot de ruimte van uw tent

Verdiepingsbijeenkomst en publieksdag Space for Grace

vrijdag 9 juni, Montfoort

Veel katholieke geloofsgemeenschappen zoeken naar nieuwe wegen om hun geloof inhoud te geven, uitdrukkingen te vinden voor spiritualiteit en gemeenschap op te bouwen. Het programma Space for Grace begeleidt en ondersteunt concrete projecten bij de uitvoering hiervan.

In het eerste jaar ligt het accent op praktische en organisatorische vragen. Het vervolgprogramma van Space for Grace graaft dieper en gaat op zoek naar het geloofsverhaal van de diverse projecten. Door de mensen van de diverse projecten bij elkaar te brengen en naar elkaars geloofsverhaal te luisteren kan er een bezielende gemeenschap ontstaan, die haar plaats vindt in de tent waarover Jesaja spreekt. Deze tent is het symbool van het wereldwijde synodale proces dat deze jaren gaande is in de rooms-katholieke kerk.

Jesaja zegt:

Vergroot de ruimte van uw tent,

de wanden van uw woning moeten wijd zijn opgezet.

Wees er niet zuinig mee; verleng uw scheerlijnen,

sla uw tentpinnen stevig vast (Jesaja 54,2).

Ochtendprogramma: verdiepingsbijeenkomst

Het ochtendprogramma is speciaal voor (oud-) deelnemers aan Space for Grace, maar kerkvernieuwers en belangstellenden zijn ook van harte welkom. Erik Borgman zal daarbij een inleiding verzorgen over de verbindende kracht van geloofsverhalen.

Middagprogramma: publieksbijeenkomst

Het middagprogramma is bedoeld voor katholieken die ook op zoek zijn naar vernieuwing en vitaliteit in hun kerk en hun ideeën willen voorleggen aan Space for Grace. Daarbij kan het gaan over een lokale geloofsgemeenschap, een parochie of parochieverband, een klooster, een bisdom of een religieuze orde, congregatie of leefgemeenschap. Deelnemers aan het ochtendprogramma worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en hun ervaringen te delen.

Ter inspiratie zullen verschillende sprekers hun ervaring presenteren met bijvoorbeeld het organiseren van praise-vieringen, hoe je het gedachtegoed van Laudato si' in de praktijk brengt, hoe je vanuit katholieke inspiratie mensen kunt bijstaan die te maken hebben met kwetsbaarheid. Over de begeleiding van het Space for Grace programma informeren de mensen van Hoe dan wel!

Sprekers in het middagprogramma zijn o.a.: Daan Savert (coördinator Laudato Si' Alliantie Nld), Sjoerdje van der Meer (Ameezing Praise viering Roelofarendsveen), Suzan Doodeman en Johannes van de Akker (Hoe dan wel!). Dagvoorzitter is Laetitia van der Lans (De Zalige Zalm).

Programma

- 9.30 Ontvangst met koffie en thee
- 10.00 Opening
- 10.15 Inleiding door Erik Borgman | Vergroot de ruimte van uw tent over het belang van de geloofsverhalen achter de projecten
- 11.00 Aan de slag met het geloofsverhaal van je project | workshop synodaal luisteren
- 12.00 Afronding | Aanbod van vervolgstappen
- 12.30 Lunch met ontmoeting | Start van publieksbijeenkomst Space for Grace
- 17.00 Afsluiting met Vesper

Verdere info

- Aanmelden voor deze dag kan via: hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl
- Locatie: de Johannes de Doperkerk in Montfoort. Bereikbaar via buslijn 107 tussen station Utrecht Centraal en station Gouda. Voor wie met de auto komt is er gratis parkeergelegenheid in de buurt van de kerk.
- We vragen een kleine bijdrage in de kosten van € 7,50 per persoon
- Voor eventuele dieetwensen in verband met de lunch en voor andere vragen, bel/app Hermen van Dorp: 06 – 122 406 00.

Graag tot ziens op vrijdag 9 juni in Montfoort,

Laetitia van der Lans, Erik Borgman en Hermen van Dorp

Op de hoogte blijven? www.spaceforgrace.nl
Meld je aan voor de [nieuwsbrief](#),
volg ons op [Instagram](#)
en word lid van de [Facebookgroep](#).

