

ADEM ONS OPEN - PINKSTEREN 2021 – Dominicuskerk Utrecht

Handelingen 2, 1-11; Johannes 20, 19-23

In het begin van de bijbel staat een ontroerend verhaal.

Uit aarde vormt vormt God een mens; maar hij is nog een levenloze klomp.

Dan blaast de Schepper hem zijn adem in; nu is hij niet langer dode massa, op zichzelf, maar een wezen dat zich roert, in zich opneemt en uit laat stromen,

in verbinding staat, van buiten naar binnen en van binnen naar buiten

En dat vanuit de Levensadem van God zelf, door de aanblazing van de Almachtige.

Hoe intiem wordt de band met God voorgesteld, als een mond op mond beademing!

En hoe dichtbij onze beleving wordt het geschilderd

Adem zegt meer dan 'geest' – bij 'geest' denk je aan iets vluchtigs, een geestverschijning - terwijl je adem voelt, beleeft van binnen – adem' doet denken aan zuchten, blazen.

Die adem kan rustig zijn, een nauwelijks hoorbare zucht, fluisterend

maar ook bewogen, vol, krachtig van enthousiasme of bewogenheid;

het kan stormen van binnen: een 'stormwind van adem', vuur van binnen.

Dan zit er 'ziel' in je: je bént er, van binnen uit, vol en krachtig

Vanuit die adem kun je een stem opzetten.

Profeten worden erdoor beziel en doorbreken het doodse zwijgen,

het verlamd stilzwijgen waardoor een kwalijke toestand aldoor voortzielt.

En als die stormwind van Adem over de leerlingen komt, raken zij vol vuur;

de deuren naar de wereld gaan open en spreken zij met vurige tongen.

En dit spreken bereikt ieder die komt luisteren, door alle taalbarrières heen.

Zo wordt het Pinkstergebeuren tegenhanger van de toren van Babel,

de toren van blabla, van opgeblazen grootheidswaan die verdeeldheid brengt

en het onderlinge verstaan uit elkaar doet vallen.

Wat op Pinksteren gebeurt is het omgekeerde: door Gods Geest worden de leerlingen verstaanbaar voor mensen uit alle hoeken van de wereld toentertijd.

Allen worden weer een 'samen'; niet langer 'ieder op zich' maar 'elk ander verstaand'

Johannes vertelt het weer anders.

De leerlingen bevinden zich op de avond van Pasen achter gesloten deuren;

maar ineens staat Jezus in hun midden.

Hoezeer mensen ook ingekapseld en opgesloten kunnen raken,

- door gebeurtenissen die hen beangstigen,

of door zaken waarin zij hun veiligheid zoeken -,

nooit zijn zij onbereikbaar voor Gods nabijheid die in de Opgestane naar hen toe komt.

Hij laat hen zijn doorboorde handen en zijde zien, en zegt: 'Vrede'.

Wonden worden openingen: van hem uit stroomt nieuw leven naar de leerlingen

Nog een keer zegt hij: 'vrede', terwijl Hij zijn levensgeest naar hen blaast.

De Adem Gods - bij de schepping de mens ingeblazen - kan weer vrij in en uit stromen.

Mensen kunnen weer worden zoals God hen bedoeld heeft:

levend in de ruimte van Gods levensgeest.

Zij kunnen weer adem krijgen, niet langer opgesloten of dichtgeknepen door angst.

Mensen die als de dood waren, worden levend.

De communicatie die was verbroken is hersteld.

En de leerlingen zullen dit op hun beurt doen.

Want - zelf in verbinding met de Levensadem - zullen zij *zonden wegnemen*:
alles wat de verbinding met anderen en met het Leven zelf in de weg staat.

Om verbinding gaat het, communicatie waar die verbroken was of dreigt te worden,
ook op momenten dat verharding en verbittering je gemeenschap bedreigt
en je vanuit boosheid geneigd bent om je heen te meppen naar wie je maar raken kunt.
Bidden tot de geest is dan: stil worden, de storm laten uitrazen
toelaten van ruimte, zachter worden en aanvaarden van elkaars 'onmogelijke' kanten.
Kom, adem ons open; kom, adem ons open; adem ons open.

*- breng vrede in de strijd, warmte in wat was verkild,
zachtheid in wat was verhard, licht in onze duisternis.*

En eind mei kunnen we denken aan Dominicus, een man die verbondenheid uitstraalde
een bezielde prediker die zijn begeestering vooral toonde
door zijn tranen om mensen die in kwaad en geweld verstrikt waren geraakt,
en door zijn nabije en fijngevoelige en omgang met zijn medebroeders
- wanneer hij een medebroeder tot de orde had moeten roepen
kwam deze allesbehalve neergedrukt maar juist blij van hem vandaan!
Bidden wij om Gods Adem in ons:

*Kom o trooster, Heil'ge Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom verkwikking zoet en mild.*

*Kom o vrede in de strijd,
lafenis voor 't hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.*

*Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.*

*Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond,*

*maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.*

Jozef Essing o.p.

Opening

Eeuwige,
die de scheppende bron zijt
van alles wat ademhaalt:
kom de aarde herscheppen
en de mensen vernieuwen
door de kracht van de liefde
Doe ons eensgezind uw naam belijden;
dat wij uw stem mogen zijn in deze wereld
en vrede stichten
door uw mensenliefde bekend te maken
in woord en daad,
alle dagen van ons leven. Amen.

Over de gaven

Schepper van alle leven,
geprezen zijt Gij om uw goede gaven
die ons leven voeden en ons hart verblijden.
Zegen ons in brood en wijn
met de kracht van uw heilige Geest.
Wek ons opnieuw tot leven
door uw heilige Adem
die Jezus heeft doen opstaan uit de doden,
Hij, de nieuwe Adam,
eerstgeborene van uw nieuwe schepping,
die leeft voor altijd en eeuwig.

Ter afsluiting

Grote God,
Gij maakt op deze dag
een nieuw begin met onze wereld:
Gij zendt uw Geest uit
opdat al wat bestaat nieuw leven zou ademen;
wij danken U
dat Gij van mensen houdt
en onze vrede U ter harte gaat;
wij bidden U:
dat wij de goede Geest van uw zoon
mogen bewaren in ons midden
en in goedheid en liefde mogen leven op aarde
totdat Gij alles in allen zijt
in de vreugde van uw eeuwigheid. Amen.

VOORBEDEN

Bidden wij vol vertrouwen
om de Heilige Geest

- L Kom, Heilige Geest,
over mensen van allerlei volken en allerlei culturen:
dat zij de taal van het hart kunnen spreken
en elkaar daarin verstaan.
Kom, o Heilige Geest ...

- L Kom, Heilige Geest,
over hen die leiding geven in de kerk,
over allen die het geloof verkondigen:
dat zij woorden van leven vinden voor deze tijd.
Kom, o Heilige Geest ...

- L Kom, Heilige Geest
over hen die zich wijden aan de wetenschap,
over allen die grensverleggend onderzoek doen:
dat zij bedacht zijn op het echte welzijn van mensen.
Kom, o Heilige Geest ...

- L Kom, Heilige Geest,
over hen die vasthouden aan hun overtuigingen
en hun geloof als een kostbaar goed koesteren:
dat zij de vragen van nu durven toelaten.
Kom, o Heilige Geest ...

- L Kom, Heilige Geest,
geef licht aan wie geen uitzicht hebben,
schenk warmte aan wie verkillen,
en beziel met uw vuur wie zijn uitgeblust
Kom, o Heilige Geest ...