

# KUNSTROUTE DOOR OOG IN AL

dinsdag 27 april-zaterdag 1 mei 2021

Ter ere van Koningsdag hebben we een kunstwandelproute uitgezet. Twaalf kunstenaars exposeren achter de ramen van Bloemenplaza, Etos, Taart, Bakkerij Brokking, Leckerick Delicatessen, Weggemans Letselschade, de apotheek, enkele wijkbewoners, het Landhuis in de Stad en de Dominicuskerk.

De route begint bij de Dominicuskerk en eindigt bij het Landhuis in de Stad. Scan met uw mobiel de QR-code bij de kunstwerken en u hoort de kunstenaar iets vertellen over zijn of haar werk.

## Deelnemende kunstenaars

Saskia Barth | Diddy Brakkee |  
Wil Brakkee | Ankie van Heertum |  
mevr. Huitink | Marian de Jong |  
Hans Malschaert | Rob Meijer |  
Alice Mul | Inge van der Storm |  
Lenie Valk | Minke van der Vlerk

ROUTE ONLINE  
ROUTE IN PRINT

[www.huisvandominicus.nl](http://www.huisvandominicus.nl)  
vanaf 27 april op te halen in Dominicuskerk en het Landhuis in de Stad

# KUNSTWANDELROUTE OOG OP KUNST



- 1 Händelstraat - hoofdingang Dominicuskerk - Saskia Barth
- 2 Palestrinastraat - pastorie - Inge van der Storm
- 3 Händelstraat - Leckerick - mevr. Huitink
- 4 Händelstraat - Bakkerij Brokking - Marian de Jong
- 5 Händelstraat - Taart - Lenie Valk
- 6 Händelstraat - Bloemenplaza - Wil Brakkee
- 7 Händelstraat - Etos - Ankie van Heertum
- 8 Händelstraat - Apotheek Oog in Al - Hans Malschaert
- 9 Händelstraat 44 - woonhuis - Diddy Brakkee
- 10 Beethovenlaan 10 - Weggemans - Rob Meijer
- 11 Mozartlaan 16 - woonhuis - Alice Mul
- 12 Park Oog in Al - Landhuis - Minke van der Vlerk

## OOG OP KUNST

Stel je voor: je bent een kunstenaar en in een museum voor moderne kunst wordt een expositie ingericht waar jouw werk zou moeten hangen, maar je wordt niet uitgenodigd. Als kunstenaar ben je natuurlijk niet voor één gat te vangen. Je parkeert je auto met aanhanger vóór het museum en exposeert je werk achter een glazen constructie. Dit waargebeurde verhaal bracht ons op het idee om ook *out of the box* te denken, of liever gezegd *out of het church*. En zo ontstond de wandelroute 'Oog op Kunst'.

Twaalf kunstenaars exposeren hun werk achter de ramen van winkeliers en particulieren, Het Landhuis in de Stad en de Dominicuskerk. Kunstwerken vertellen verhalen. Verhalen over de kunstenaar, over gevoelens en ideeën, over kunst zelf. Het zijn allemaal unieke verhalen. Deze verscheidenheid is terug te zien in het materiaalgebruik: steen, hout, verf, vilt, papier, kralen. Verschil is er ook in achtergrond en ervaring: sommige kunstenaars zijn al jaren bezig terwijl anderen hun talent voor verbeelden pas recent hebben ontdekt.

U ziet niet alleen kunst als u de route volgt, maar u kunt ook het verhaal erachter beluisteren. Als u met uw mobiele telefoon de QR-code naast het kunstwerk scant, hoort u de kunstenaar. Deze vertelt iets over zichzelf, over zijn of haar werk en inspiratie. Zo hoort u bijvoorbeeld een kunstenaar vertellen over beelden met als titel *In beweging*. Een andere kunstenaar neemt u mee naar Spanje. Een 88-jarige vrouw vertelt hoe zij rond haar pensionering is gaan schilderen en zo in een geheel nieuwe wereld terecht kwam.

Tot slot een tip: een kopje thee of koffie to go of een lekker hapje verhoogt het kijkgenot. Stap dus vooral ook even naar binnen bij de winkeliers. De wandeling start bij de Dominicuskerk en eindigt bij het Landhuis in de Stad. We wensen u een mooie kunstwandeling toe.

Werkgroep Kunstexpositie met Koningsdag

Wil Brakkee

Rob Meijer

Hermen van Dorp

Anja van Leusden

## OVER DE KUNSTENAARS

### 1. Händelstraat – hoofdingang Dominicuskerk – Saskia Barth

Het werk van Saskia richt zich op mensen en onderwerpen die al een heel leven achter de rug hebben. De schoonheid die ze daarin ziet, hoop ze over te kunnen brengen en met u te delen, op weg naar een duurzame wereld waarin we zuinig zijn op alles wat leeft.

Voor meer informatie: [www.saskiabarth.nl](http://www.saskiabarth.nl)

### 2. Palestrinastraat – pastorie – Inge van der Storm

Inge van der Storm maakt tekeningen waarbij allerlei handwerktechnieken zoals breien, haken, borduren, frivolité en kant als inspiratie dienen. Bij de ramen van de pastorie zijn grote, kleurige tekeningen te zien, gemaakt met soft pastels.

Voor meer informatie: [www.ingevanderstorm.nl](http://www.ingevanderstorm.nl)

3. Händelstraat – Leckerick Delicatessen – mevrouw Huitink  
Mevrouw Huitink is, zoals ze zelf zegt, de senior van de kunstenaars met haar 88 jaar. Ze is begonnen met schilderen na een lange carrière in de zorg. Ze betrad een nieuwe wereld toen ze ging schilderen en voor haar betekende deze stap het aangaan van een avontuur. Ze wil haar schilderijen laten leven door steeds opnieuw te kijken of het zeggingskracht heeft.

4. Händelstraat – Bakkerij Brokking – Marian de Jong  
Marian de Jong maakt vrolijke, kleurrijke schilderijen, geïnspireerd op de natuur. Kleur is het belangrijkste thema. Het materiaal dat ze gebruikt bepaalt vorm, expressie en sfeer. Meestal heeft het werk geen figuratieve elementen of verwijzingen. Die zijn volgens Marian niet nodig: de sfeer en de kleuren zijn allesbepalend.  
Voor meer informatie: [www.marianidejong.nl](http://www.marianidejong.nl)

5. Handelstraat – Taart – Lenie Valk  
Lenie Valk laat beeldhouwwerk zien. De thema's van de beelden zijn: afronden en in beweging. Haar werkwijze is een combinatie van plan en intuïtie. Het definitieve beeld vormt zich al doende, inclusief de afwerking. De steensoorten die ze gebruikt zijn Belgisch hardsteen, soms albast, evenals euville een Franse kalksteen.

6. Handelstraat – BloemenPlaza – Wil Brakkee  
Beeldhouwen is een van de vele hobby's van Wil Brakkee. Hij werkt graag in harde steensoort. Met een hak in de steen wordt de steen aangevallen. Wil ervaart de weerstand van de steen als uitdaging. Hij is op zoek naar spannende vormen. Soms ontstaan ze spontaan, maar soms worden ze vooraf bedacht.

7. Händelstraat – Etos – Ankie van Heertum  
In 2018 kreeg Ankie van Heertum het idee om van een oud tafelblad een portret in Art Decostijl te maken. Enthousiast heeft ze

dit concept verder ontwikkeld. Inmiddels zijn er 18 dames en heren van gerecycled hout. Ze zijn stuk voor stuk uniek, elegant, met een vleugje humor en brengen nostalgische gevoelens naar boven.  
Voor meer informatie: [www.van-heertum.com](http://www.van-heertum.com)

#### 8. Händelstraat – apotheek – Hans Malschaert

Hans Malschaert maakt vooral olieverfschilderijen en portret- en modeltekeningen. Veel van zijn werk ontstaat door geëngageerd leven of door persoonlijke gebeurtenissen. Verder zijn er twee linosneden.

Voor meer informatie: [www.hansmalschaert.nl](http://www.hansmalschaert.nl)

#### 9. Händelstraat 44 – woonhuis – Diddy Brakkee-Greve

Diddy Brakkee-Greve maakt schilderijen in olieverf en acrylverf in verschillende stijlen.

Geïnspireerd door de natuur maakt zij abstract werk met als onderwerp cirkels en werk waarin wegwerpmateriaal is verwerkt. Verder zijn er tekeningen te zien met tekenpen en kleurpotlood, onder andere zendala's, kinderhandjes, figuren en dieren.

Voor meer informatie: [www.diddybrakkee.exto.nl](http://www.diddybrakkee.exto.nl)

#### 10. Beethovenlaan 10 – Weggemans Letselschade – Rob Meijer

Voor de schilder en tekenaar Rob Meijer is de directe omgeving een van de bases van zijn werk. Wat begint als een realiteit, in beslag genomen door alledaagse rijkdom, vormt zich gaandeweg tot grafiek van basisvormen en hoofdlijnen. Een beeldverhaal met de suggestie van de werkelijkheid. Welke werkelijkheid eigenlijk?

Voor meer informatie: [www.robmeijer.org](http://www.robmeijer.org)

### 11. Mozartlaan 16 – woonhuis – Alice Mul

Zelf noemt Alice Mul haar werk liever kunstnijverheid dan kunst. Ze bewerkt hout en ontwerpt en maakt voorwerpen met kleine kralen. Ruimtelijk werk dus, met een heel divers karakter. Haar werk is te zien achter het raam van haar eigen huis tegenover park Oog in Al.

### 12. Park Oog in Al – Landhuis in de Stad – Minke van Bremen-van der Vlerk

Minke van Bremen neemt u mee in haar herinneringen aan een zomerse dag op het water van de Vinkeveense Plassen. Haar herinneringen en gevoel daarbij verwerkt ze in wol. Mocht u zelf de kunst van vilten onder de knie willen krijgen, dan helpt zij u graag.

## DANK

Onze dank gaat uit naar de deelnemende kunstenaars, de winkeliers die belangeloos meewerken aan deze kunstwandelproute en Ronald Ter Telgte voor het maken van de QR-codes.



# OOG OP KUNST